

Cheney är på väg ut!

Dags för Sveriges regering och riksdag att ta hem trupperna från Afghanistan

NU DÖR SVENSKA SOLDATER på grund av Sveriges anslutning till den neokonservativa agendan. Vad är den agendan? Att bekämpa terrorism och införa demokrati, heter det. Vilken metod använder man? En av de viktigaste metoderna är tortyr. Tortyr har aldrig fungerat, varken för att få användbar information eller som upprorsbekämpning. Snarare tvärtom. Hatet och våldet ökar.

Det är en grym ironi att familjer i Sverige nu får betala priset för att Sverige ställt sig bakom den neokonservativa agendan – offentligt genom regering och riksdag, i löndom genom UD och Säpo – samtidigt som en av dess främsta pådrivare, den amerikanske vicepresidenten Dick Cheney, nu är hårt ansatt av kongressen för sina lögner och försvar för tortyr, och kan tvingas avgå. Cheney's krigshetsarkumpan i Storbritannien, Tony Blair, är också han utsatt för osedvanligt stark press från parlamentet att redovisa de verkliga motiven bakom beslutet att skicka brittiska soldater ut i krig.

NÄR BOMBERNA FÖLL över Afghanistan och Irak, och världen skrämdes till tystnad, sa den amerikanske politikern Lyndon LaRouche: De kommer att få äta upp sina lögner. När bilderna från Abu Ghraib-fängelset chockade hela världen, hade LaRouche redan innan förklarat att de neokonservativas ideologi är en Schrecklichkeit satt i system med metoder som krafter inom CIA har lärt sig direkt av nazisterna. När Bush omvaldes som USA:s president, och krigspolitikens motståndare var nedtryckta i skosulorna, sa LaRouche att Bush var en "lame duck" innan han ens hade börjat sin andra presidentperiod, och gav mod till både demokrater och republikaner.

Nu börjar terrorn släppa. Det är de neokonservativa, med Cheney i spetsen, inte deras tortyroffer, som står nakna och avslöjade. Resultatet av krigspolitikerna avslöjar deras egentliga avsikter.

- De sa att anfallet mot Afghanistan skulle bekämpa terrorismen som slog till mot USA den 11 september 2001. Resultatet blev ökad terror i regionen och i världen.

- De sa att det skulle bli demokrati om talibanregimen föll. Resultatet blev att talibanerna, som var på väg att förlora sitt inflytande, fick ny legitimitet som motståndare till en utländsk invasionsstyrka som driver hemliga tortyrfångelser. Stödet till olika krigsherrar har dessutom lett till en återupptagen storskalig narkotikaodling.

- De sa att Saddam Husseins hot om användning av massförstörelsevapen och tortyr mot irakier skulle stoppas med invasionen av Irak. Resultatet blev fortsatt tortyr mot irakier, och hot om användning av atombomber mot Iran och andra länder i regionen.

Resultatet blev ett krig utan slut. Det är inte ett misslyckande. Det är helt enligt den paranoida neokonservativa agendan, där fred ses som något onaturligt och permanent krig är regeln för umgänget mellan nationer. Det är en geopolitisk destabilisering av en strategiskt viktig del av världen, där Kina, Indien och Ryssland är på väg att träda fram som ekonomiska stormakter. Krav på "demokratisering", "regimbyten" och "öppna gränser" blir i de neokonservativas munnar bara ett provokativt maktspråk mot länder som på minsta sätt står i vägen för denna nya imperiepolitik, vars främsta pådrivare finns i USA:s och Storbritanniens nuvarande regeringar.

DET ÄR DEN IMPERIEPOLITIKEN som Sverige stöder, bland annat genom att delta i ockupationen av Afghanistan. Nu när den politikens företrädare i både USA och Storbritannien är utsatta för en storm av kritik från sin egen inhemska opposition, är det hög tid för Sverige att markera sitt avståndstagande från – och avsky för – politiken för tortyr och permanenta krig. Det minsta man kan begära är att Sverige inte skickar några förstärkningar till Afghanistan, och tar hem de kvarvarande trupperna i ordnade former.

Lyndon LaRouche har inte bara drivit fram revolten i USA:s kongress mot Cheney och de neokonservativa. Han har också klart och tydligt stakat ut alternativet till det ekonomiska sammanbrott som har hela västvärlden i sitt grepp, och som driver på krigspolitikerna. LaRouches alternativ är en ekonomisk utvecklingspolitik för hela den eurasiska kontinenten enligt den Westfaliska fredens princip. Fredsfördraget i Westfalen 1648, efter det sönderslitande trettioåriga kriget, slog fast, för det första, att alla oförrätter skulle "begravas i evig glömska" och, för det andra, att varje land i slutändan gagnar sitt eget intresse mest om det i första hand ser till "den andres väl". D.v.s. det kristna kärleksbudskapet tillämpat på relationerna mellan länder.

DET FÖRSTA STEG som Sverige kan ta till en återgång till Westfaliska fredens principer, är att öppet bryta samarbetet – det offentliga och det hemliga – med den paranoida imperiepolitiken. Den tydligaste signalen vi kan sända är att dra tillbaka trupperna från Afghanistan.

Ett andra steg är att stödja revolten i den amerikanska kongressen mot Cheney och de neokonservativa, ideologiskt sett rena fascisterna. Ett politiskt paradigmskifte i USA skulle skapa helt nya ramar för den politiska och ekonomiska utvecklingen i Afghanistan och hela Eurasien.

Ulf Sandmark, partiledare